



## BUNLARI UYGULAMAK İÇİN KAYNAĞI NEREDEN BULACAĞIZ?

Öncelikle devlet, ticari değil sosyal bir kuruluştur. Dolayısıyla giderleri ile gelirleri denk olmalıdır ki halkın ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Oysaki 1950’li yıllardan beri sürdürülen iktisat politikaları her zaman bütçe açığı oluşturmuştur. 1970’li yıllar itibarıyla başlayan bütçe açığının 2022 yılında 278 milyar 374 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Bu bütçe açığı ya borçlanma ile kapatılmaya çalışılacak ve bu da faiz ödemelerinin katlanmasına sebebiyet verecek ya da daha çok vergi toplanarak kapatılacak ve bu da halkın daha çok ezilmesine sebep olacaktır. Her hâlükârda bu durum ekonominin daha da kötüleşmesi anlamına gelmektedir.

Kapitalist sistemin pençesinde çırpınan Türkiye; faizi yükselttiğinde yatırımlar duruyor, işsizlik artıyor, tersi durumda faizi indirdiğinde ise döviz yükseliyor, maliyetler artıyor ve enflasyon kontrol edilemez bir hâl alıyor. Evet, bu girdap içerisinde kapitalist teorisyenlerin çözüm önerileri tükenmiştir. Ancak bu tükenmişlik, çaresizlik anlamı taşımamaktadır. Elbette çözümü vardır ve çözüm İslâm iktisat nizamının tatbik edilmesidir.

Yukarıda anlattığımız üzere sorunlarımız oldukça fazladır ve bu sorunların üstesinden gelecek güçlü bir irade gerekmektedir. Bu güçlü irade, önerimiz olan 10 maddeyi uygulamaya aldığı anda tüm sorunların tek tek düzeldiği görülecektir.

Sunmuş olduğumuz bu çözüm önerilerinden sonra herkesin aklına gelebilecek bir tek soru var: *“Bunları uygulamak için kaynağı nereden bulacaksınız?”*

Bu soru, yerinde bir sorudur. Zira bugün devletin gelirlerinin çok büyük bir kısmını vergiler oluşturmaktadır. Vergilerin kademeli olarak kaldırılması karşısında devletin acze düşeceği ve önerilerimizin havada kalacağı zannı oluşabilir. Öyleyse bu zannı ortadan kaldırmak için kaynak meselesini detaylıca ele almak gerekmektedir.

**“Ekonomik Krize 10 Maddede İslâmi Çözüm”** önerilerimiz için gerekli olan kaynak şu iki esas üzerinden elde edilebilir:

**A-** Bütçedeki bazı gider kalemlerinin ortadan kalkması ve yapılacak tasarruflardan oluşacak kaynak

**B-** Yeni gelir önerilerimiz ile oluşacak kaynak.



## A- Bazı Gider Kalemlerinin Ortadan Kalkması ve Tasarruflardan Oluşacak Kaynak

Devlet, halkının mağdur olmaması adına gereken tüm harcamayı yapmalıdır. Ancak bu harcamalar yapılırken şer'î açıdan haram sayılan yerlere harcama yapılamaz. Bir diğer mesele ise kamu malının, "yetimin malı" hükmünde olduğu unutulmamalı ve harcamalar yapılırken gereken özen ve hassasiyet gösterilmelidir.

Ortadan kalkacak gider kalemleri ve tasarruflardan sağlanacak kaynaklar başlıca şunlardan oluşmaktadır.

**1- Faiz:** Bütçe giderlerinden kaldırılacak ilk kalem kuşkusuz ki faiz ödemeleridir. Zira faiz haramdır ve bunun azı-çoğu, ahlaklısı-ahlaksızı, enflasyona göre olanı-olmayanı olmaz. Rabbimiz şöyle buyurmuştur: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»] **"Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, 'Alışveriş de faiz gibidir', demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır."**<sup>1</sup> İbni Mesud *RadiyAllahu Anh* Rasulullah *SallAllahu Aleyhi ve Sellem*'in şöyle dediğini rivayet etmektedir: [أَنَّهُ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ] **"Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem faizi yiyene, yedirene, şahitliğini yapana ve yazana lânet etti."**

Yıllardır borç faizine ödenen paralar korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu halkın artık faiz ödeyecek hâli kalmamıştır. Devletin borç aldığı anaparalar elbette ödenmelidir ancak faiz ödemeleri haram olması sebebiyle derhal durdurulmalıdır. Kabul edilen ve kanunlaşan 2022 yılı bütçesinde ödenmesi planlanan faiz miktarı **240 milyar 400 milyon TL**'dir.

**2- Savurganlık:** İkinci kaynak kalemi ise devlet içindeki savurganlığın ortadan kaldırılması ile sağlanacaktır. TBMM eski Başkanı Bülent Arınç devletteki savurganlığı şu sözlerle ifade etmiştir: *"İsrafın önünü alabilsek, sizden vergi almaya gerek kalmaz."*<sup>2</sup> Gerçekten de durum böyledir.

**"Devletin malı deniz" anlayışı tepeden en aşağıya kadar her devlet görevlisinde kabul gören bir anlayıştır. Kimse bu anlayışın üstüne giderek devletin malının halkın malı olduğu, halkın malının yenilmesinin de haram olduğu gerçeğini yerine getirmemiştir.**

Allah *Subhanehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

[وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ] **"Saçıp savurma! Şüphesiz saçıp savuranlar (malı haram yerde harcayanlar) şeytanların kardeşleridir..."**<sup>3</sup>

Bugün devletteki savurganlığın boyutlarını net rakamlarla açıklamak elbette imkânsızdır. Ancak yaklaşık tahminler yapmak da zor değildir. Örneğin; Türkiye'de devlete ait 193 bin

1 Bakara Suresi 275. Ayet

2 www.hürriyet.com.tr

3 İsrâ Suresi 26 - 27. Ayetler

425 adet otomobil, minibüs ve otobüs gibi resmî araç bulunmaktadır. Bu rakam Fransa'da 2 bin, Almanya'da 10 bin, İtalya'da 29 bin, Japonya'da ise sadece bin civarındadır. Bu yetmezmiş gibi bir de kiralanan binlerce araç vardır. Bu araçların yakıt ve bakım masrafları da hesaba katıldığında devlete gereksiz bir yük oluşturduğu aşikârdır. Halkımız, toplu taşıma araçlarında işine gidip gelirken memurlar servis araçlarıyla evden alınıp eve bırakılmaktadır. Servis uygulaması kaldırılmalı, araçların yarısı satılmalı, yeni araç alımı durdurulmalıdır. Bu uygulamayla yaklaşık **30 milyar lira** tasarruf edilecektir.

**3- Yolsuzluk ve Rüşvet:** Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine göre; 2021 yılının ilk altı ayında 128 milyar 94 milyon 833 bin TL'lik alım yapılmıştır. Yılsonuna kadar bu miktarın 250 milyar lirayı bulması tahmin edilmektedir. KİK verilerini dikkate alarak 2022 yılı için de aynı rakamın geçerli olacağını varsayarsak yaklaşık 250 milyar liralık alım yapılacağını öngörebiliriz. Devletin genel işleyişine bakarak bu 250 milyar liranın minimum 100 milyar lirası yolsuzluk ve rüşvet yoluyla şişirilmiş fiyattır. Yani 150 milyar liraya alınacak mal ve hizmetler 250 milyar liraya alınmaktadır. Alınan mal ve hizmetten hiçbir kesinti yapmaksızın sadece yolsuzluk ve rüşvet yoluyla ihaleye fesat karıştırmayı ortadan kaldırdığımızda tahmini **100 milyar TL** tasarruf elde edilecektir.

**4- Gereksiz Lüks Harcamalar:** Bununla birlikte devletin her kademesinde yaşanan şatafatlı yaşam sona erdirilmelidir. Halkımız geçim derdine düşmüşken kamu yöneticileri devletin yani aslen halkın malını lüks bir yaşantı içinde yemektedir. Lüks arabalar, aile boyu hizmet, gösterişli mekânlar, gereksiz geziler, gereksiz kurumlar, gayrimenkullere ödenen kiralar, atıl gayrimenkuller, arsalar vb. gibi kalemlerden yılda **50 milyar TL** tasarruf sağlanacaktır. Devletin 2020 yılında sadece kiralara 1 milyar 500 milyon TL ödediğini hesaba katarsak **50 milyar TL** hiç de abartılı bir rakam değildir.

**5- Kamu Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret Modelli Pahalı Yatırımlar:** Somut bir örnekten yola çıkarsak "*Hazinenin katili*" olarak isimlendirilen Kütahya Zafer Havaalanı gibi gereksiz yatırımlar sonucunda Hazine'nin garantili geçişler için ödediği kur farkı 2019 yılı için 10 milyar 117 milyon TL'dir. 2022 yılı için devletin yatırıma ayırdığı miktar ise 131 milyar 100 milyon TL'dir. Resmi Gazete'de yayınlanan "*2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları*" genelgesine göre her ne kadar "*İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek*" denilmiş olsa da bunun da çarçur edileceği ortadadır. Gereksiz yatırımların önüne geçildiğinde yaklaşık **50 milyar TL** tasarruf edilebileceği bir gerçektir.

**6- Hiç İşe Gitmeyen Personeller:** Siyasilerin ve kamu yöneticilerinin sair sebeplerle işe aldığı birçok gereksiz personel bulunmaktadır. Bu personeller hükümetlerin, belediyelerin veya ilgili kurumların yöneticileri değiştiği zaman ya mevzuatlar ya da ağır tazminat yükünden dolayı işten çıkarılamamaktadır. Ancak siyasi görüş farklılıkları nedeniyle kendilerine duyulan güvensizlik gereği ya işe gelmemeleri ya da atıl bir şekilde mesai yapmaları sağlanmaktadır. Bu durumda olan müsteşar, genel müdür, müdür, daire başkanı vb. statüde binlerce yüksek maaşlı personel bulunmaktadır. Ayrıca hiç işe gitmeyen ve kamuoyunda "*bankamatik memuru*" olarak isimlendirilen binlerce personelin olduğu da bilinmektedir.

Yine pandemisi sürecinde işe gitmeyen on binlerce kamu personeli varken, devletin genel işle-  
yişinde ciddi bir aksaklığın oluşmamış olması, şişirme bir kadronun varlığının en somut delilidir.

2021 yılında bütçeden personel giderine 326 milyar 633 milyon TL ayrılmıştır. Asgari ücretteki %50'ye varan artışla birlikte 2022 yılı bütçesinde personel gideri 400 milyar TL'ye ulaşacaktır. İş yapmayan gereksiz personel, birden fazla kurumda yönetici maaşı alanlar, kadroda görünüp evden parasını alanlar engellendiğinde kamu yararına minimum **40 milyar TL** tasarruf sağlanacaktır.

**7- Belediyelerdeki Savurganlık ve Vurguna Son Verilmesi:** Belediyelerdeki savurganlık, yolsuzluk ve rüşvet, tıpkı merkezî yönetimde olduğu gibi had safhadadır. İhalelerde yaşanan yolsuzluk, fahiş fiyatla mal alımı, yandaşlara dağıtılan ihaleler, imar planlarında yapılan değişikliklerle birilerinin zengin edilmesi, lüks arabalar, gereksiz harcamalar, gereksiz personel artık sıradan bir hâl almış vaziyettedir. Belediyeler, birilerinin çiftliği gibi yönetilmekte ve çok ciddi kamu zararına yol açmaktadır. 2022 yılı bütçesinden belediyelere 149 milyar 300 milyon TL ayrılmıştır. Belediyelerdeki yolsuzluk ve savurganlığın önüne geçildiği takdirde minimum **30 milyar TL** tasarruf elde edilecektir.

İşte tüm bu gider ve tasarruf kalemlerinin yanı sıra özellikle içerisinde bulunduğumuz günlerde karşılaştığımız dövizdeki artışın en önemli nedenlerinden birisi de devlet ve özel sektörün yabancı para birimleri üzerinden yapmış oldukları dış borçlanmalardır. Bunlar ilk etapta, "Yap-İşlet-Devret" modeli gibi kulağa hoş gelen borçlanmalar şeklinde olsa da zaman içerisinde çok büyük rakamlara ulaşmış olmasına bağlı olarak toplamda, ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir tehdit niteliğini kazanmaktadır. Bu nedenle yıllık bütçe planları yapılırken "bütçe açığı" gibi bir kavrama hiçbir surette yer verilmeden, "yatırımlarda ve harcamalarda zorunluluk prensibinin ve aynı yıl içerisinde toplanacak gelir miktarlarının" dikkate alınması gerekir. Bütçelerin bu şekilde planlanması hâlinde hem vergi yükü hem de zamana bağlı olarak ekonomi üzerinde borç riskleri ortadan kaldırılmış olur.

Yine bütçe yapılırken harcamaların tahsisi ilkesinin tavizsiz olarak uygulanması gerekir. Buna göre bir bütçe dönemi içerisinde hangi alanlara ne kadar harcama yapılacağı, ne miktarlarda yatırım gerçekleştirileceği net olarak tespit edildikten sonra sadece gelirler yalnızca bu harcama ve yatırımlara tahsis edilmelidir.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre; 2022 yılı bütçe açığı 278 milyar 374 milyon TL olarak öngörülmüştür. Buna, faizi kaldıracağımız için devletin 2022 yılından beklentisi olan 50 milyar 102 milyon TL tutarındaki faiz gelirleri, öğrenim kredisi gelirleri, spor toto payı da eklenince toplam **bütçe açığı 328 milyar 476 milyon TL**'yi bulmaktadır.

## **B- Yeni Gelir Önerilerimiz ile Oluşacak Kaynak**

Bu gelir kalemleri ise şunlardan oluşmaktadır:

**1- Vergi:** İslâm'da vergi alınmasındaki amaç, servetin ve zenginliğin çoğalmasını önlemek değildir. İslâm hiçbir zaman zenginliği yasaklamaz. Vergi almaktaki amaç sosyal hayatın akışını sekteye uğratmamaktır. Devlet tebaanın ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yetiyorsa karşılar. Karşılamaya gücü yetmiyorsa ihtiyaçları karşılamak için vergi toplayabilir. Bu nedenle İslâm'da vergi, zaruret hâlinde ve ihtiyaç nispetinde toplanır. Kişilerin aylık, yıllık kazançlarına bakılmaksızın sahip olduğu mal varlığına göre %10, %15, %20 gibi sabit oranda bir vergi alınır. Vergi toplanırken Müslümanlar arasında adalet gözetilir. İhtiyaç duyulan mallardan vergi alınmaz; temel ve lüks ihtiyaçlarından arta kalan kısımdan vergi alınır. Dolayısıyla, temel ihtiyaçlarını karşılamakta aciz olan Müslümanlardan vergi toplanması haramdır.

Vergi, yukarıda zikrettiğimiz şartlar çerçevesinde sadece gelirden değil ihtiyaç fazlası olan tüm mallardan alınır. Hazırladığımız 10 maddelik çözüm önerilerimizin tamamı işletilene kadar devletin giderlerini karşılamak için vergi alınabilir. Ancak bu vergi yüzlerce çeşit vergi şeklinde değil, senede bir defa ve sadece yüksek gelir sahibi zenginlerden alınacaktır. Fakirlerden, geçim sıkıntısı çekenlerden hiçbir şekilde vergi alınmayacaktır. TÜİK verilerine göre; gelir dağılımının en alt seviyesini oluşturan yüzde 60'lık dilimden vergi alınmayacaktır.

Sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (%)	
Anket yılı	2020
Gelir referans yılı	2019
İlk yüzde 20 (En düşük)	5,9
İkinci yüzde 20	10,6
Üçüncü yüzde 20	14,9
Dördüncü yüzde 20	21,1
Son yüzde 20 (En yüksek)	47,5

Dar gelirlili ve fakirlerden yani %60'lık kesimden -dediğimiz gibi- hangi isim altında olursa olsun asla vergi alınmayacaktır. Geriye kalan %40'lık kesimden yani GSYH'nin %68,6'sına sahip zenginlerden vergi alınabilir. Türkiye'nin en zenginlerinin paralarının bir kısmını, yurtdışındaki off-shore hesaplarda tuttukları bilinmektedir. Toplam servetlerini öğrenmek bizim açımızdan imkânsızdır. Son bir yıl içinde servetlerine kattıkları miktardan vergi alınsa dahi halkın tümünün ihtiyaçlarını karşılamaya yetecektir. Bir fikir vermesi açısından aşağıda GSYH rakamları esas alınarak vergi hesaplaması yapılmıştır.

Türkiye'nin bir yıl boyunca üretmiş olduğu mal ve hizmet gelirlerinin %68,6'sına sahip bu kesimlerden sadece son bir yılda servetine kattığı mal varlığının %25'i vergi (kurumlar vergisi baz alınmıştır) olarak alınacaktır. Yıl boyu ödediği sayısız vergiyi bırakıp senede bir kere, son bir yılda kazandığı mal varlığının 1/4'ünü devlete vermek, kimse için "zulüm" olarak değerlendirilemez. Bu oldukça adil bir paylaşımdır. Zira şu anda direk ve dolaylı vergiler ile zaten kazancının yarısından fazlasını vermektedir.

Türkiye'nin 2021 yılı GSYH tahmini 6 trilyon 282 milyar 934 milyon TL civarındadır. Bu GSYH'nin %68,6'sı, 4 trilyon 310 milyar 92 milyon TL'dir. Böylece zenginlerden alınacak vergi miktarı; 1 trilyon 77 milyar 523 milyon TL olacaktır.

**2- Kamu Mülkiyetlerinin İşletilmesi:** Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından "Modern devletlerde burjuva sınıfı var. Bizim de bir burjuva sınıfımız olsun" diyerek kamu malları bazı ailelere sınırsız bir şekilde açılmıştır. Böylece önemli kamu mülkiyetleri şahısların eline geçmiştir. Kamu mülkiyetinin yeniden düzenlenmesi neticesinde ciddi bir miktar gelir elde edilecektir. Ancak bu elbette zaman alacak bir uygulamadır. Kamu mülkiyeti ve devlet mülkiyetinin doğru bir şekilde tasnif edilip işletilmesi neticesinde daimi vergi kademeli olarak ortadan kalkacaktır. Bugün için kamu mülkiyeti ile alakalı tek veri madenlerdir.

Altın, diğer madenlerden farklı bir özelliğe sahiptir. 2020 yılında Türkiye'de çıkartılan altın miktarı 42 tondur. 2021 yılında en az 45 ton altın üretilmesi beklenmektedir ki piyasa fiyatı yaklaşık **35 milyar TL**'dir.

Türkiye'nin 2020 yılında maden ihracatından elde ettiği tutar 4 milyar 67 milyon dolardır. Güncel kur ile 48 milyar 811 milyon TL'dir. Madenlerden yurtiçi satışlarda elde edilen tutar ise yaklaşık 30 milyar TL'dir. Hammadde olarak satılan madenlerin yurtiçi ve dışı tutarı 96 milyar lira civarındadır. Kamu mülkiyetinden olan bir şeyi üreten fabrikalarda da işleme merkezleri de kamu mülkiyetinden sayılmaktadır. Bu madenlerin mamul hâle getirilerek satılmasından elde edilecek tutar yaklaşık **200 milyar TL**'dir.

**3- Zekât:** Zekât fakirlerin zenginlerin malı üzerindeki hakkıdır. Bu hakkı Allah *Subhanehu ve Teâlâ* fakire vermiştir. Zenginlerden alınacak zekât emanetin sahibine iade edilmesi mesabesindedir. Zekâta nisap miktarı 85 gr altındır. 85 gr altın ya da 85 gr altına denk parası olan ve üzerinden bir yıl geçen kişiler için 1/40 yani %2,5 zekât farz olur. Türkiye'de kaç kişiye zekât düştüğünü, zekât miktarlarını bugün için hesaplamak çok zordur. Herkes kendisi bu miktarı hesaplayıp zekâtını verecektir. Ancak zekât müessesesi işletildiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkacağını görmek açısından basit bir iki hesap yapabiliriz.

Forbes Dergisi'nde yayınlanan bir habere göre; Türkiye'deki en zengin 100 kişinin resmî kayıtlardaki serveti 100 milyar dolardan fazladır. Bu rakamlar resmî rakamlardır ve gayri resmî rakamların birkaç misli daha fazla olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 100 milyar doların zekâtı ise 2 milyar 500 milyon dolar yani yaklaşık **30 milyar TL** demektir. Gelir dağılımındaki %40'lık kesimin zekâtları ise minimum **200 milyar TL**'dir. Bu 230 milyar TL'yi gelir dağılımında en az gelire sahip olan %20'lik kesime yani 16 milyon 722 bin 872 kişiye dağıttığımızda kişi başı 13 bin 750 TL zekât düşmektedir. Üç kişilik bir aileye **bir yıl boyunca aylık 3 bin 450 TL** zekât dağıtılabilir.

2022 yılı için devletin bütçeden sosyal yardımlar için ayırdığı miktar 58 milyar 856 milyon TL'dir. Zekât müessesesi işletildiğinde toplumda açlık sınırında yaşayan kimse kalmayacaktır.

### **Yapılacak tasarruflar ve yeni kaynaklar sonrası 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi:**

Merkezî yönetim ve belediyelerde yapılacak tasarruflar bu çalışmada minimize edilmiştir. Gerçek savurganlık ve yolsuzluk kuşkusuz çok daha fazladır. Burada yapmaya çalıştığımız, eldeki imkânlar doğru kullanıldığında nasıl bir bütçeye sahip olunabileceğini göstermektir.

TBMM'de kabul edilen 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi:

<b>2022 Bütçe Gelirleri</b>	1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL
<b>2022 Bütçe Giderleri</b>	1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL
<b>2022 Bütçe Açığı</b>	278 milyar 374 milyon TL

Devletin 2022 bütçesinde gelir olarak yer alan 50 milyar 102 milyon TL tutarındaki faiz gelirleri, öğrenim kredisi gelirleri, spor toto payı gibi gelirleri ve 240 milyar 400 milyon TL'lik 2022 faiz ödemesini bütçeden kaldırdığımızda ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

<b>2022 Faiz Dışı Bütçe Gelirleri</b>	1 trilyon 422 milyar 481 milyon TL
<b>2022 Faiz Dışı Bütçe Giderleri</b>	1 trilyon 510 milyar 557 milyon TL
<b>2022 Faiz Dışı Bütçe Açığı</b>	88 milyar 76 milyon TL

Kamuda yapılması planlanan tasarruflar:

<b>Kamu Araç-Yakıt-Bakım Tasarrufu</b>	30 milyar TL
<b>Kamu Alımlardan Elde Edilecek Tasarruf</b>	100 milyar TL
<b>Gereksiz Kurumların Kapatılması, Gezi, Tatil vb.</b>	50 milyar TL
<b>Bankamatik Memurları, Gereksiz Personel</b>	40 milyar TL
<b>Gereksiz Yatırımlardan Elde Edilecek Tasarruf</b>	50 milyar TL
<b>Yerel Yönetimlerden Elde Edilecek Tasarruf</b>	30 milyar TL
<b>TOPLAM TASARRUF</b>	<b>300 milyar TL</b>

Yapılacak olan tasarrufları bütçeden düşüğümüzde ortaya çıkan tablo:

<b>2022 Faiz Dışı Bütçe Giderleri</b>	1 trilyon 510 milyar 557 milyon TL
<b>2022 Tasarruflar</b>	300 milyar TL
<b>2022 Net Bütçe Gideri</b>	1 trilyon 210 milyar 557 milyon TL

Kaynaklardan elde edilecek gelirler:

<b>Tek Seferde Zenginlerden Alınacak Vergi</b>	1 trilyon 77 milyar 523 milyon TL
<b>Kamu Mülkiyetlerinden Elde Edilecek Gelir</b>	235 milyar TL
<b>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar (Bütçeden)</b>	46 milyar 175 milyon TL
<b>İdari Para Cezaları</b>	27 milyar 168 milyon TL
<b>Taşınmaz Satış Gelirleri</b>	3 milyar 351 milyon TL
<b>Sermaye Satış gelirleri</b>	9 milyar TL
<b>Mal Satış Gelirleri</b>	6 milyar 838 milyon TL
<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	25 milyar 306 milyon TL
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>1 trilyon 430 milyar 361 milyon TL</b>

### 2022 Gelir- Gider Tablosu:

<b>2022 Bütçe Geliri</b>	1 trilyon 430 milyar 361 milyon TL
<b>2022 Bütçe Gideri</b>	1 trilyon 210 milyar 557 milyon TL
<b>2022 Bütçe Fazlalığı</b>	<b>219 milyar 804 milyon TL</b>

2022 yılı için hazırlanan bütçede yatırımlar için ayrılan ödenekle birlikte hazırladığımız bütçedeki bütçe fazlalığı yaklaşık olarak **400 milyar TL**'yi bulmaktadır. Halkın hayatından yüzlerce çeşit vergiyi kaldıracacağız. Bu, fiyatların ciddi oranda düşmesi, alım gücünün artması, ekonominin canlanması demektir. Bununla birlikte 400 milyar TL hazırladığımız ekonomi modelinde belirttiğimiz şekilde sanayi ve tarıma yatırım olarak harcanacaktır. Bu yatırımlarla birlikte üretim artacak ve faizsiz, enflasyonsuz, krizsiz huzurlu bir ekonomi ve huzurlu bir toplum oluşacaktır.

Görüldüğü üzere ciddi bir kaynak sorunu yoktur. Bilakis kaynaklarımız yeterlidir. Burada zikrettiklerimiz sadece birkaç örnektir. Bunların dışında atıl durumdaki tarım arazilerinin işletilmesi, insan kaynaklarının doğru ve verimli alanlarda istihdam edilmesi, doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın devreye sokulması, servetlerimizi sömüren uluslararası anlaşmalara son verilmesi ile oluşacak gelirler vb. uygulamalarla muazzam bir kaynak birikimi ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan sadece doğru yönetimdir. Bu doğru yönetimin tek adresi de kuşkusuz İslâm iktisat nizamıdır.